

In samenwerking met het Vredescentrum (*)



V bommen in Antwerpen

Op vrijdag 13 oktober 1944 viel een eerste V-bom op de stad Antwerpen, in de Schildersstraat vlakbij het Koninklijk Museum der Schone Kunsten (zie foto). Een volledig huizenblok werd vernield en er vielen 32 doden.

Deze bom was de eerste van vele. Het was al na de bevrijding, maar tot en met maart 1945 vielen er in totaal 857 V-bommen op Groot- Antwerpen en 1327 op het arrondissement Antwerpen.

Door het belang van zijn haven werd Antwerpen op het einde van de Tweede Wereldoorlog het belangrijkste doelwit voor de Duitse V-bommen. De tol voor de sinjoren was zwaar, 4.500 doden, 7.000 gewonden en 50.000 vernielde woningen.

Met hun nieuwste 'vergelingswapens' poogden zij de stad en de haven met de grond gelijk te maken en de geallieerde aanvoer van oorlogsgoederen te verhinderen. Deze gebeurtenissen hebben hun littekens nagelaten in het stadsbeeld.

Een beruchte V2-bom sloeg in op de plaats waar het standbeeld van David Teniers nu staat (foto links boven). Een V2 vloog sneller dan het geluid en viel letterlijk uit de hemel. Een V1 daarentegen zag en hoorde men wel aankomen. Het stilvallen van de motor ervan betekende dat de bom zijn doel had bereikt.



Gelukkig konden verschillende V1 vernietigd worden vooraleer ze hun doel bereikten. Dit hebben we te danken aan de geallieerde luchtverdediging die onder bevel stond van de Amerikaanse generaal Armstrong. Zijn borstbeeld kreeg een ereplaats in de mooiste zaal van ons stadhuis.

Vier stadswandelingen trachten de gebeurtenissen van toen weer voor de geest te halen.

Aan de hand van monumenten, gedenkplaten en visuele overblijfselen vertelt een stadsgids het verhaal van deze droevige periode.

De wandelingen vertrekken aan het Steen en hebben als eindpunt het Museum voor Schone Kunsten (waar de eerste V-bom viel) of de Keyserlei (waar een V-bom op cinema Rex het hoogste aantal doden veroorzaakte).

Voor scholen wordt een speciaal programma voorzien. Voor hen vertrekken de wandelingen in het Vredescentrum van Antwerpen, maar ze hebben hetzelfde einddoel.



Duur : 2 uur

De geplande wandelingen zijn :

1. Van het Steen naar het KMSKA (Zuid)
2. Van het Steen naar UGC
3. Van het Vredescentrum naar KMSKA
4. Van het Vredescentrum naar UGC.

Vertrekpunten:

Groepen : Het Steen

Scholen : Scholen vertrekken in principe vanuit het Vredescentrum waar een inleiding wordt gegeven.

Vertrekpunten (2)

De wandelingen voor groepen vertrekken aan het Steen maar kunnen het Vredescentrum opnemen in het parcours. Hiervoor moet via de toeristische dienst eerst goedkeuring gevraagd worden.

Eindpunten:

Voor alle groepen : ofwel het Koninklijk Museum Schone Kunsten op het Zuid ofwel aan het UGC bioscoopcomplex vlak bij het Centraal Station.



Voor informatie en boeking

Groepen kunnen terecht op 03/3389530 van de Toeristische Dienst Antwerpen of aan de balie : Grote Markt 15, 2000 Antwerpen.

Scholen boeken direct bij het Vredescentrum , Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen
Tel: 03 202 42 91 / Fax: 03 202 42 99

65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog wil het Vredescentrum, samen met de Dienst Toerisme, de Gidsenvereniging van de stad Antwerpen en de vzw Herdenking 1ste V-bom Antwerpen, deze pijnlijke periode herdenken